

Over tijden die voorbij zijn

'Galerie Pouloueff' staat er tegenwoordig op de façade van het gerestaureerde huis op de hoek Peperstraat/Turfpoortstraat. Vóór Pouloueff was het Galerie Groll en wie hier in de jaren zestig al woonde, herinnert zich vast nog wel een snackbar in dit monumentale pand.

Zestig jaar geleden kocht je daar nog koffie, thee of rozijnen en levertraan en toen Napoleon de Vesting

aandeed, was dat ook al het geval. In Peperstraat 24 - een stokoud huis met nostalgische trappetjes en een gewelfde kelder - zat vanouds een grutterij.

In de 19e eeuw stonden hier Kasper Lucas, Herman Rookhuizen en Freek Slaap achter de toonbank. Toen in 1881 ene Van Norren de zaak overnam, bleven drie opeenvolgende generaties van dat geslacht er zitten.

Tot ongeloof van veel Naarders vertrok de firma A.J.A. van Norren echter in februari 1957 naar de Brinklaan in Bussum.

Op de ruim een eeuw oude foto zien we twee leden van deze kruideniers in vakkledij voor hun winkel: Hendrik met fiets en Carel op de stoep. Het is een van de vele illustraties uit de zojuist verschenen honderdste aflevering van De Omroeper waarin een verhaal aan deze kruideniers is gewijd.

Goed gedocumenteerde informatie over het verleden van Naarden staat in De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaalblad kost 15 euro per jaar: tel. (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg.nl en www.stichtingvijverberg.nl.

